

# WOLVENHART WANDELING MECHELEN

U kreeg een uitnodiging voor de Wolvenhart wandeling door Mechelen. Hier alvast enkele praktische richtlijnen.

## Hoe geraak ik er?

**Met de auto:** U kan in Mechelen best parkeren in de stadsparkings Grote Markt of Kathedraal. Als u op de parking Kathedraal staat moet u eerst richting Grote Markt wandelen voor u aan de wandeling kan beginnen. (Rechts naar de ingang van de kathedraal, dan naar links tot aan het grote standbeeld.)

**Met de trein:** U stapt af in Mechelen Nekkerspoel. Bij het verlaten van het station gaat u onder de spoorbrug door richting binnenstad. Aan de verkeerslichten steekt u over en loopt de Keizerstraat in. U volgt rechtdoor tot u op de Grote Markt komt. Die steekt u over tot u aan het grote standbeeld komt waar de wandeling begint.



Wil je in de voetsporen lopen van Kaat, Eva en Noor? Wel, dan begint het verhaal waar het ook voor hen begint en dat is bij punt 1.

1. Het Standbeeld van Margaretha van Oostenrijk. Hier ontdekt Eva op een foto van het beeld die ze nam dat er een vreemd teken opstaat. Je loopt nu over de Grote Markt naar het Stadhuis aan de overkant. Op deze Grote Markt werd Margaretha gehuldigd als Landvoogdes van de Nederlanden. Hier werd voor Karel en zijn zussen ook spelen georganiseerd. De koningskinderen konden het schouwspel bekijken vanuit het venster van een van de huizen aan de rand van de Markt.
2. Stadhuis Mechelen. De poort geeft toegang tot het Belfort. Dit belfort gaf zijn naam aan de straat waar je zo dadelijk door zal lopen. In de tijd van Karel was het stadhuis nog niet zo groot als het nu is, maar aan de linkerkant waar je die mooie galerijen ziet waren winkeltjes gevestigd. Loop nu naar links in de richting van de galerij.
3. Beffersstraat. De straat met de gekste naam in Mechelen (hoewel er nog wel een paar leuke zijn hoor.) Kaat en Eva lopen door deze straat als ze naar het huis van Margaretha lopen.
4. Veemarkt. Op deze plaats werd vroeger het vee verkocht. Maar op de hoek staat een oude kerk. Het is de St. Pieter en Pauluskerk en ze bevat nog steeds de resten van Margaretha. Die waren een tijdje verloren, maar men heeft ze gelukkig teruggevonden onder een steen bij het altaar.
5. Hof van Savoye. Als je verder doorloopt in de Keizerstraat kom je op je rechterkant het Hof van Savoye tegen. Dat was het kantoor en de woning van Margaretha van Oostenrijk. Nu is het de rechtbank van Mechelen. Zodra het weer mag (en de corona maatregelen niet meer van toepassing zijn) kan je de tuin gewoon bezoeken. Maar dit jaar (2021) zal het nog een beetje moeilijk zijn. Je herkent het huis aan het groene deurtje in de poort en aan de koperen plaat aan de gevel.
6. Hof van Kamerijk. Aan de overkant van de straat, bijna recht tegenover de rechtbank staat de Stadsschouwburg. Dat was vroeger het Hof van Kamerijk. Margaretha zelf heeft hier een tijdje gewoond bij haar grootmoeder. En toen ze met de kinderen van Gent naar Mechelen verhuisde woonde ze daar voor ze naar de overkant verhuisde.
7. Zandpoortvest. Aan het einde van de Keizerstraat sla je rechtsaf. Je wandelt nu een stukje langs de Dijle, die de stad met zijn twee armen omvat. Aan de hoek volg je de Zandpoortvest tot je op je rechterkant een soort park ziet.
8. Ingang Kruidtuin. Je moet over een brugje om in het park te komen.
9. Kruidtuin. Dit park heet voor alle Mechelaars nog steeds De Kruidtuin en wordt dagelijks door heel veel mensen bezocht op weg naar school of werk. Het was de vroegere tuin van de Commanderie van Pitzemburg. Hier verbouwden ze hun eigen groenten. Vandaag is het een aangenaam parkje waar je rustig kan wandelen en van de natuur genieten. Aan het einde van de kruidtuin zie je de muur van de Commanderie van Pitzemburg, waar Kaat en Eva het standbeeld van de ridder vonden en ook het kistje in de muur. Vandaag is het een school en die heet Busleyden Atheneum. De muur van het gebouw aan de kant van de Kruidtuin is van het originele gebouw.
10. Poortgebouw Pitzemburg. Als je langs de linkerkant het riviertje volgt dan kom je bij de plaats waar in de tijd van Roderick het poortgebouw stond. Vandaag staan daar twee mooie zuilen. Aan de rechterkant is de ingang van de school en de vroegere binnenplaats van de Commanderie.
11. Dijlepad. Steek nu de straat over (dit is de Bruul, de winkelstraat van Mechelen). Ga over de brug aan de linkerkant en – als het mooi weer is en niet te koud – daal af naar het houten wandelpad dat juist boven het water zweeft. Op die manier kom je aan de volgende brug.

Als je niet over de loopbrug wil lopen kan je ook gewoon via de Onze-Lievevrouwstraat tot aan de Guldenstraat, daar ga je rechts.

12. Grootbrug. Bij de Grootbrug ga je opnieuw naar boven en loopt rechts over de brug de IJzerenleen op. Dit was vroeger een van de vele kleine riviertjes die door de stad liepen.
13. Op die manier konden de kooplieden hun waar tot op de verschillende markten brengen. Loop de IJzerenleen af tot je opnieuw bij het standbeeld van Margaretha van Oostenrijk komt. Kaat en Eva gaan hier op hun eerste dag in Mechelen winkelen.

Nu kan je twee dingen doen. Als je al moe bent kan je hier de auto nemen en naar de begraafplaats rijden om daar het laatste deel van het avontuur van Kaat en Eva te zien. Maar zijn je benen nog fris, dan kan je nog een stukje verder wandelen.

14. Loop aan het beeld van Margaretha rechtdoor. Op je linkerkant zie je de Post. Aan het einde van de markt loop je de Frederik De Merodestraat in. Die wandel je helemaal af tot je aan de verkeerslichten komt.
15. Steek bij groen de straat over en loop over de brug over de Dijle over de Liersesteenweg. Aan je rechterkant zie je de gevangenis van Mechelen. Loop verder tot aan de eerste straat rechts.
16. Je loopt nu de Caputsteenstraat in. Je ouders zullen het gebouw links wel herkennen. Het zijn de kantoren van Telenet. Loop verder de straat in tot de eerste straat links. Deze straat heet Kleine Nieuwendijk.

Dit stukje staat niet meer op de kaart.

Wanneer Kaat en Eva 's nachts op stap gaan lopen ze door het verlengde van deze straat maar zover gaan we niet. Op een gegeven moment splitst de straat zich in twee. Je loopt nu links de Ziekebeemdenstraat in. Rechts loop je langs de muur van het kerkhof. Even verder ga je door de hoofdboort van het kerkhof en je zal dadelijk de kapel zien waar onze twee vrienden de crypte hebben ontdekt. Je ziet ook het rozetraam waardoor het maanlicht naar binnenscheen. Misschien vind je wel het graf met de engel waar in het verhaal het prisma verborgen zat?

Als je genoeg gezien hebt, ga je terug naar de hoofdboort van het kerkhof. Wanneer je buiten komt ga je rechtdoor de Kerkhoflei in. Even later zie je aan je rechterkant een straat. Dit is de Vrouwvlietstraat. Aan het einde van deze straat staat het huis van Kaat en haar ouders. Loop gewoon verder de Kerkhoflei af tot je weer op de Liersesteenweg komt. Ga naar links en steek opnieuw de brug over de Dijle over. Je kan nu via de Frederik De Merodestraat opnieuw tot op de Grote Markt lopen.

Na al dat wandelen heb je – denk ik – wel een ijsje of een drankje verdiend 😊

Veel wandelplezier  
Ina de Man

PS: zit je op Instagram en neem je leuke foto's van jezelf op een van de plaatsen die ook Kaat en Eva bezochten, dan mag je ze posten met hashtag #wolverhart. Ik beloof dat ik zal proberen om alle hashtags te beantwoorden.